

Museum of Humanity
Waar kunst, cultuur en
maatschappelijke vraagstukken
elkaar ontmoeten...

2020



*“We may have different religions,
different languages, different colored skin,
but we all belong to one human race.”*

Kofi Annan

Stichting Museum of Humanity

Affuijenhal 1, 1505 RE Zaandam

www.museumofhumanity.nl

KvK: 70990352

Tekst: Maarten Nota

© all images and content: Museum of Humanity 2021

Museum of Humanity

Waar kunst, cultuur en
maatschappelijke vraagstukken
elkaar ontmoeten...

2020





Op 23 maart 2019 opende het Museum of Humanity op het Hembrugterrein haar deuren

1500

bezoekers

1700

Facebook-volgers

930

Instagram-volgers

550

vrijwilligers-uren

400

bureaukalenders

91

dagen open



Januari

De cijfers

Meteen in de eerste maand van 2020 tikten we de 10.000 bezoekers aan, na de feestelijke opening in april 2019. Echt een mijlpaal om trots op te zijn en alleen mogelijk dankzij de inzet van tientallen geweldige vrijwilligers.

In het geheim van Holland bij BNN VARA

Eva Strating bezoekt het Hembrugterrein en maakt een prachtig filmpje waarin ook Museum of Humanity duidelijk aan bod komt. Zie hier het interview met Ruben vanaf 4.50 min.





Februari

Storm in het Museum of Humanity!

In februari teisterde in hevige storm het glazen dak van het museum. Net als in het echte leven kan een storm je soms omverblazen, je waardigheid aantasten en breken. Maar wij geloven in hoop en elkaar bemoedigen: als de storm is gaan liggen, mag je op zoek naar helling. Een reis die je niet alleen hoeft te maken; liefde en verbinding is een krachtig medicijn! Helaas ging Museum of Humanity kort daarna dicht door de eerste lockdown, alsof we wisten dat er een storm aan ging komen...

Diner 4e Muskietier

Begin februari mochten we een mooie groep ondernemers van de 4e Muskietier ontvangen voor een geheel verzorgd diner. Het werd een inspirerende en sfeervolle avond.

MUSEUM OF HUMANITY
Where hope, beauty & dignity come together





zorg goed voor onze hulpverleners

#zorgvoorelkaar

Maart

Elke dag iets moois

En ineens zaten we begin maart massaal thuis. Met onze challenges daagden we de eerste periode van de corona-crisis jou uit om dagelijks iets te doen om de wereld een stukje mooier te maken. Positief-activisme noemen wij dat. We riepen je op gedichten te schrijven, voor je burens te zorgen en je mooiste droom te tekenen. Dat was toen, maar weet je dat je ook nu nog elke dag iets kleins kunt doen om mensen om je heen een big smile te geven? Probeer het eens!

Ook al waren we dicht, Ruben bezocht zelf geregeld het pand. Soms bouwde hij dan weer iets nieuws en creëerde hij zo nieuwe doorkijkjes. Bijvoorbeeld deze installatie met een boodschap. Ruben: "Ook al zijn we van elkaar gescheiden, we mogen elkaar niet uit het oog verliezen. Blijf zoeken naar verbinding: met jezelf en met de wereld om je heen."



April

Reflectie

Wat begon met de droom van Ruben groeide de afgelopen jaren uit tot het prachtige museum in Zaandam en een collectie van ruim vijfduizend portretten. Stuk voor stuk meesterwerken! Om het positieve 'virus' nog meer te verspreiden, nam Ruben en het bestuur dit jaar ruim de tijd om te reflecteren en na te denken over de pijlers van de organisatie. Samen met merkenbureau Mediatribe verwoordden we onze missie en visie met bijbehorende kernwaarden. Want als je glashelder weet waar je voor staat, geeft dat richting om onze droom verder over de wereld te verspreiden.

Ook mochten we in april samenwerken met de Nederlandse band Trinity. Voor hun song 'May you have' gebruikten ze portretten uit onze collectie. Het lied is zelfs in het Noors verschenen! Wie weet openen we in dat land ooit het Menneskehetens Museum :-)

<https://www.youtube.com/watch?v=DvfgyDtZ1c8>

MUSEUM OF HUMANITY

Expo 'De laatste getuigen' | 4 mei - 9 juni 2020

Vanwege de corona crisis
is het museum **gesloten**.
De expositie is nu **online**
te bekijken vanaf 4 mei op:
museumofhumanity.nl

www.museumofhumanity.nl

Bestel hier het boek:
eo-acties.nl/ledenvoordeel/de-laatste-getuigen



MUSEUM OF HUMANITY

Where hope, beauty & dignity came together

eo



ark media



Mei

De Laatste Getuigen

In samenwerking met uitgeverij Royal Jongbloed en EO Visie bracht Ruben 75 jaar na dato vijftien mensen in beeld die de Tweede Wereldoorlog zelf hebben meegemaakt. Het leverde een prachtig boek *De Laatste Getuigen* op én een online expositie. Het boek vol persoonlijke oorlogsherinneringen opent een fascinerend venster op ons verleden. Kijk hier als je nieuwsgierig bent naar het boek?



MUSEUM OF HUMANITY
Where hope, beauty & dignity come together

Op afstand
en toch verbonden!
Museum of Humanity:
omdat we van mensen
houden

WELKOM

Vanwege de coronacrisis hanteren we
deze voorzorgsmaatregelen:



Maximaal 2 personen
uit een huishouden of
een thuiswonende gezin



Het is verplicht
1,5 meter afstand
van elkaar te houden



Was je handen
bij binnenkomst
en vertrek



Geen toegang bij
verkoudheid,
Hoesten of koorts



Volg de instructies
van de gastvrouw
of gastheer

museumofhumanity.nl

Jan Boshuizen bekeek dit maand van vlak voor mijn eerste bezoek dynamiek stadsbouw is



Rothuizen

Nieuw plan

Het Hembrugterrein in Zaandam, aan het Noordkanaal, is 45 hectare groot en telt 140 gebouwen, waaronder vijfzig gemeentelijke en rijksmonumenten. Vanaf 1995 werd hier massaal verwoed. Opvallend is vooral in 2018 het complete verdwijnen van projectontwikkelaar, die er naast minimaal

daarom hant- en loepbluizen en bedrijven, winkels en kantoren wilde bouwen. De Raad van State vernietigde evenwel dit laatste ontwerp voor de herontwikkeling van het terrein. De gemeente Zaandam moet nu een nieuw plan maken - met minder woongroepen. Dat kan nog jaren duren.

Onroerend erfgoed



Juni

Tijdelijke heropening

Vaak konden we onze deuren natuurlijk niet openen. Bekijken we het positief, dan mochten we toch nog zo'n 1500 bezoekers verwelkomen in 2020. Een fractie van het jaar ervoor natuurlijk, maar toch kregen we veel mooie persoonlijke reacties. Ook De Volkskrant ontdekte ons tijdens hun wandeling over het Hembrugterrein. Het leverde deze fraaie plattegrond op.



Expo Ahlen 24/04/2021

www.museumofhumanity.de



Juli

Uitstel betekent geen afstel

Inderdaad, de buitenexpositie in het Duitse Ahlen (vlakbij Münster) ging afgelopen zomer niet door vanwege de bekende reden. Maar uitstel betekent heel nadrukkelijk geen afstel en dus kijken we reikhalzend uit naar eind april 2021 als de expositie hoogstwaarschijnlijk door zal gaan. Met de expositie laten we de schoonheid en waarde van de inwoners van de Duitse stad Ahlen zien. De route van de expositie verbindt twee wijken met elkaar en brengt mensen op die manier letterlijk samen. Heb jij interesse om Museum of Humanity naar jouw woonplaats te halen? Neem contact met ons op!





Augustus

Wat wél door kon gaan, was een speciaal concert in het Duitse Warburg. Op 22 augustus Organiseerden we samen met Nurguteleute een prachtige avond met onder anderen de Syrische pianist Aeham Ahmad. Culturen die elkaar vinden in muziek en dans. Ondanks alle beperkingen van corona vierden we samen de mensheid en vonden we elkaar in fotografie, muziek en dans. Met dank aan Aeham, Cornelius, Salon Music en het Warburg dreamteam!





September

Expositie Rohingya 'Ik besta niet'

Eind 2019 reisde Ruben samen met verhalenmaker Maarten Nota en penningmeester Maarten Verbruggen naar Bangladesh. Tijdens de reis bezocht het team de Rohingya om aandacht te vragen voor het trieste lot van de bijna miljoen vluchtelingen uit buurland Myanmar. Na de reis bleef het eerst even stil, totdat hulporganisaties Metterdaad en Tear de materialen pontificaal wilden gebruiken voor een nieuwe fondswervingscampagne. In juli openden wij de expositie 'Ik besta niet' en gaven we die prachtige Rohingya een gezicht.





Oktober

Let's Face it!

Om het gedachtegoed van Museum of Humanity steeds meer te verspreiden, verbinden we ons met andere fotografen. In oktober gaf Ruben een workshop aan maar liefst tien enthousiaste fotografen. Dit team staat alvast klaar voor onze actie Let's Face it! Samen gaan ze honderden portretten schieten op het Hembrugterrein en beplakken we een paar weken later de buitenmuren van het gebouw met de foto's. Zo geven we een visueel statement voor meer verbinding. We hopen snel een nieuwe datum te vinden voor het evenement, want wat in het vat zit verzuurt niet....





November

Hoop tussen de brokstukken van Beiroet

Ruben kreeg begin november de kans om naar Beiroet te reizen. Samen met journalist Gert-Jan Schaap van EO Visie ging hij op zoek naar hoop in de ontplofte stad. De reis leverde een indrukwekkende reportage op.

Bekijk hier de online expositie met beelden:
<https://museumofhumanity.nl/online-expo>

Lees hier de prachtige reportage van Gert-Jan:
<https://visie.eo.nl/artikel/2020/12/op-zoek-naar-hoop-tussen-de-broekstukken-van-beiroet>





December

Reis om de wereld in 12 maanden

Na de vraag van ondernemers om een mooi kerstgeschenk namens Museum of Humanity te versturen, maakten we de bureaul kalender 'Reis om de wereld in 12 maanden'. Een mooi presentje met kleurrijke beelden van over de hele wereld en korte verhalen. De aanvragen stroomden binnen en binnen de kortste keren was de oplage verkocht. Prachtig om zo een jaar lang op veel bureaus te staan en mensen te inspireren.

Kerstdienst

Normaal organiseert de Zondagavondkerk een prachtige kerstdienst in het Concertgebouw in Amsterdam met tweeduizend bezoekers. Eind 2020 vond deze bijzondere online dienst bij ons plaats. Ook Ruben had een bijdrage. Terugkijken op YouTube kan hier!

Pop-up expo in Sittard

Onze portretten verspreiden zich steeds meer over het land. Op die manier willen we zo veel mogelijk mensen inspireren om de schoonheid en waarde van ieder mens te gaan zien. Een mooi voorbeeld hiervan was de pop-up expositie eind november in Sittard. Bezoekers van (A)Broad Horizon stonden in poppodium Volt oog in oog met dertig portretten uit de collectie.

Ook benieuwd naar de mogelijkheden voor een pop-up expo in corona-tijd? Stuur ons een mail via info@museumofhumanity.nl



JE HETANT JE EIGEN
WIMPEL
JE KAN DIT UW VAND
WAARDE DENK EEN
NIET MENSEN
WISSELING ELET COE
3 RECHT
VRIJ

Handwritten notes on a piece of paper, partially obscured by the woman's arm.

Je Bando Hele
- jezelf zien
- ontdekken
- te maken uit heel Japan
Je bent niet iemand maar een
de kas er geeft



Wacht op de afgeleverde
wonderlijke
je hebt het nodig
je wilt alle dingen die niet zijn
niet wat je zou naar valt - land
Wacht je eigen ontwerp
positieve reacties van anderen
meer geld dan je kunt
meer mensen helpen
en de beste resultaten

Kaput
begeefde
vanig

quantore





*“Ik droom over het Museum der Mensheid;
een plek waar kunst, cultuur en maatschappelijke
vraagstukken elkaar ontmoeten.”*

Ruben Timman, documentair fotograaf