



Sommigen van
hen zijn dakloos.
Zie jij wie?

MUSEUM OF
HUMANITY

VOOR EEN WERELD WAARIN
IEDEREEN ZICH GEZIEN VOELT!

2023

‘Without a dream you'll not get anywhere.’

Kofi Annan

Stichting Museum of Humanity

Affuijenhal 1, 1505 RE Zaandam

www.museumofhumanity.nl

KvK: 70990352

Stichting Museum of Humanity is een culturele ANBI

© all images and content: Museum of Humanity 2024

MUSEUM OF
HUMANITY

VOOR EEN WERELD WAARIN
IEDEREEN ZICH GEZIEN VOELT!

2023

Mooi mens,

Het nieuwe jaar kan wat ons betreft echt gaan beginnen, maar voordat het zover is, blikken we graag nog kort met je terug op de hoogtepunten van Museum of Humanity in 2023.

Veel leesplezier!
Ruben & team



Tot ziens Veenendaal

De expositie 'Veerkracht' in Veenendaal zit er in januari 2023 officieel op. Toch is Museum of Humanity niet helemaal vertrokken, want in Ontmoetingshuis Onder Ons hebben we een mini-museum achtergelaten waar bezoekers onze portretten konden bewonderen.



Vijfjarig bestaan

In februari 2023 vierden we het vijfjarige bestaan van stichting Museum of Humanity. Ook stonden we stil bij de mijlpaal dat Ruben al twintig jaar aan zijn droom werkt om de mensheid als meesterwerken vast te leggen. In [deze](#) video blikt hij zelf terug.



Lancering Dreambuilders

Om de groeiende groep ondernemers die ons steunen te verenigen, lanceerden we het Dreambuilders-netwerk. Dreambuilders steunen de stichting voor minimaal drie jaar en ontmoeten tijdens speciale events gelijkgestemde ondernemers. Op 21 april vond de eerste avond plaats en mochten we direct enkele nieuwe Dreambuilders verwelkomen. Een geslaagde primeur met mooie bijdragen van Jacqueline Koel, Heleen de Mooij-Lubbers, Ton Hoogduin, Ruben Timman en Arjan van Ommen.



Ridder Ruben

Waar één droom al niet toe kan leiden: Ruben Timman van Museum of Humanity werd in april benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De versierselen werden hem opgespeld door Jan Hamming, burgemeester van Zaanstad. "Het is zijn persoonlijke missie om met beelden en verhalen de schoonheid en waardigheid van ieder mens te laten zien, omdat hij gelooft dat ieder mens het waard is om gezien te worden."



Dirk De Wachter

Begin mei ontmoetten we de beroemde Belgische psychiater Dirk De Wachter in Antwerpen. Een enorme eer! Ons team luisterde ademloos naar zijn warme wijze woorden. Woorden die vervolgens weer door ruim 20.000 mensen op [YouTube](#) zijn bekeken. Blijkbaar hunkeren we naar Dirks pleidooi om veel meer in verbinding met elkaar te leven.



Crowdfund kinderboek

Veel mensen vinden het verhaal achter Museum of Humanity bijzonder. Dus bedachten we het plan om dat verhaal ook voor kinderen toegankelijk te maken en wel in de vorm van een spannend kinderboek. In mei startten we daarom een crowdfundactie om de productie van het boek mogelijk te maken. Ook ging schrijver/illustrator Corianne Holleman aan de slag om de eerste tekeningen en teksten te maken. Een spannend avontuur dat uiteindelijk resulteerde in een geslaagde actie en een mooie samenwerking met uitgever Buijten & Schipperheijn.



Campagne GiveMe5

Steeds meer mensen in Nederland worden dak- of thuisloos door iets wat ons allemaal kan overkomen: scheiding, faillissement, werkloosheid of ziekte. Deze groep valt snel tussen wal en schip en dus verdienen ze aandacht. Daarom lanceerden we samen met GiveMe5 een campagne met honderd portretten. Niet alleen hingen de portretten op wildzuilen in Amsterdam, ook hingen ze op de buitenmuur van het museum in Zaandam. Het GiveMe5-project van The Present faciliteert hotelkamers voor economische daklozen, zodat ze een veilig onderdak hebben in afwachting van huisvesting. Ontdek [hier](#) meer.



Museum of Humanity op IJsland

Ruben en Stephan Timman reisden naar IJsland op zoek naar meesterwerken. In het onherbergzame landschap ontmoetten ze prachtige mensen en hebben ze nieuwe schatten verzameld voor de almaar groeiende collectie van het museum. Een unieke verzameling van inmiddels ruim achtduizend portretten.



Nieuwe expositie We all

Op vrijdag 30 juni openen we de nieuwe expositie over de pure noodzaak om je als mens te hechten aan anderen om je heen. Met We all brachten we en passant een ode aan vijf jaar Museum of Humanity door portretten en verhalen te tonen die in eerdere pop-upexposities werden vertoond. De expositie werd mede mogelijk gemaakt door steun van het Honig Laan Fonds en P.M. Duyvisfonds.



Israël en Palestijnse gebieden

Nu bijna ondenkbaar, maar afgelopen zomer reisde Ruben met zijn zwarte tent door het nu zo zwaarbevochten gebied. Een indrukwekkende reis door gebieden waar mensen lijnrecht tegenover elkaar staan. En toch... Wij proberen verder te kijken – zonder voorbij te gaan aan het vreselijke leed in onze wereld. Door ook iedere Palestijn én Israëli als een meesterwerk te zien en te behandelen.



Zomeravondconcert Warburg

Elke zomer vormt de Brüderkirchhof in het Duitse Warburg het magische decor van een openluchtconcert georganiseerd door het 'dreamteam' van Museum of Humanity Duitsland. Dit jaar genoten bijna tweehonderd bezoekers van het benefietconcert in de schemering.



Mooiste meisje in de klas

Geregeld verschijnt het museum op de buis. Zo ook tijdens de uitzending van Het mooiste meisje in de klas VIPS met influencer Dionne Slagter. Zeer de moeite waard om haar indrukwekkende verhaal terug te [kijken](#).

01|22



Presentatie kinderboek en voorstelling

Tijdens een sfeervolle middag voor kinderen onthulden Ruben Timman en schrijver/illustrator Corianne Holleman het fonkelnieuwe kinderboek Ruben en het geheime Museum. Wederom een feestelijk hoogtepunt en een geweldige kans om kinderen te inspireren met Rubens droom. Ook vertolkte verhalenverteller Giovanni Masetti de droom van Ruben op geheel eigen wijze voor de kinderen.



Kick-off 'Write for Rights'

Op 17 november ontvingen we Amnesty International Nederland voor hun kick-off van de jaarlijkse schrijfactie 'Write for Rights op school'. We verzorgden een deel van het programma en gaven graag een podium aan de actie om brieven naar overheden te schrijven over mensen die onterecht vastzitten of bedreigd worden vanwege hun werk, mening of om wie ze zijn.



Vrijwilligersfeest

Tijdens het vrijwilligersfeest op 7 december ontvingen alle toppers die zich inzetten voor het museum de 'Jij bent de beste'-pin van de gemeente Zaanstad, uitgereikt door Zaankanters voor Elkaar. Een mooie waardering voor ons dreamteam met wie we bijdragen aan meer liefde en begrip in deze wereld! Wil je ook aanhaken? Kijk dan eens op de [site!](#)



MUSEUM OF HUMANITY

VOOR EEN WERELD
WAARIN IEDEREEN
ZICH GEZIEN VOELT!

Onze partners:



Rabobank

HEMBRUG

bind



instnt
development

MUSEUM OF
HUMANITY

VOOR EEN WERELD
WAARIN IEDEEREEN
ZICH GEZIEN VOELT!

Welkom in Zaanstad

Pedro | 1952